

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 / Ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός στο επίκεντρο της αντίληψης του κόσμου και της ιστορίας των ναζι

Έγγρ.1 Προπαγανδιστικό σχέδιο του NSDAP για τη σχολική εκπαίδευση, 1936

Täglich RM 5.50
kostet den Staat
ein Erbkranker

Für RM 5.50
kann eine erbgesunde Familie
1 Tag leben !

«κάθε μέρα ένας ασθενής με κληρονομική ασθένεια κοστίζει στο Κράτος 5,50 reichsmarks»
«Με 5,50 reichsmarks, μια οικογένεια κληρονομικά υγής μπορεί να ζήσει 1 ημέρα»

Έγγρ.2 Ο αντισημιτισμός

[Ο Εβραίος] ήταν πάντοτε ένα παράσιτο στο σώμα των άλλων λαών (...). Περνά τον χρόνο του αναζητώντας ένα εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη της φυλής του (...). Είναι και παραμένει ο τύπος του παράσιτου, ο παρασιτικός, που ίδιος καταστρεπτικός βράκιλος, ξαπλώνεται όλο και πιο πολύ, αμέσως μόλις ένα έδαφος κατάλληλο του παρουσιαστεί. Το αποτέλεσμα της παρουσίας του είναι όμοιο με την ανάπτυξη των παρασιτικών φυτών: ο λαός πού θα τον δεχτεί στην περιοχή του θα καταπνιγεί απ' αυτόν, σε μεγάλο ή σε μικρό χρονικό διάστημα. Δείτε τις καταστροφές που προκαλεί καθημερινά στο λαό μας η διασταύρωση με τους εβραίους και σκεφτείτε ότι αυτή η μόλυνση του αίματος, στο σώμα τους λαού μας, θα θεραπευθεί μετά από πολλούς αιώνες (...). Σήμερα όμως αυτή η μόλυνση του αίματός μας πραγματοποιείται με σχολαστικότητα από τους εβραίους (...). Έτσι σχολαστικά αυτά τα σκοτεινά φυλετικά παράσιτα λερώνουν τις τόσο αθώες ξανθές νεαρές μας και καταστρέφουν κάτι που δεν μπορεί να αποκατασταθεί.

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγών μου» (*Mein Kampf*) του Χίτλερ, 1925

Έγγρ. 3 Γερμανική αντισημιτική αφίσα, 1943



« και πίσω ο Εβραίος »

Έγγρ.4 Αδόλφος Χίτλερ, ομιλία στις 30 Ιανουαρίου 1944

Εάν η Γερμανία δεν κέρδιζε αυτόν τον πόλεμο, η τύχη των ευρωπαϊκών κρατών στην Ανατολή θα είχε σφραγιστεί και σύντομα θα ακολουθούσε και η Δύση. Δέκα χρόνια αργότερα, η παλαιότερη ήπειρος του πολιτισμού θα ήταν αγνώριστη, τα κεκτημένα 2500 χρόνων πνευματικής και υλικής εξέλιξης θα καταστρέφονταν και οι λαοί, όπως και οι ηγέτες, καλλιτέχνες και επιστήμονες τους, θα πέθαιναν στα δάση ή τα έλη της Σιβηρίας, αν δεν τους είχαμε φυτέψει μια σφαίρα στο κεφάλι. Ο αιώνιος Εβραίος, αυτός ο σπόρος της καταστροφής, θα γιόρταζε θριαμβευτικά το δεύτερο Πουρίμ του, πάνω στα ερείπια μιας κατεστραμμένης Ευρώπης.

Απόσπασμα από το βιβλίο «*Le nazisme, une idéologie en actes*» του Johann Charoutot, Φωτογραφική τεκμηρίωση, 2012